

Robert Etlin, † 21-03-1945

Aan een zandweggetje bij de Vrijenbergweg in Loenen staat het oorlogsmonument dat herinnert aan de plek waar op 21 maart 1945 de Franse vlieger Robert Etlin op 24-jarige leeftijd met zijn vliegtuig neerstortte. Een familie in Loenen stond een stukje grond van hun terrein af om hierop het monument ter nagedachtenis aan Robert Etlin te kunnen plaatsen. Op het monument staat een tekst in het Frans en in het Nederlands:

Hier liet ik mijn leven voor uw vrijheid

Als dank daarvoor ontving mev. Theresia Russel-van Nispen tot Pannerden uit Loenen destijds een zijden sjaal van de familie Etlin die al die jaren bewaard is gebleven.

Onlangs ontvingen wij van de familie deze sjaal met het verzoek er een goede bestemming voor te vinden.



Foulard gekregen van de heer en mevrouw Etlin, Frans-Joods echtpaar wiens zoon als piloot door de Duitsers werd neergeschoten boven Loenen (Vel) en waar op ons terrein naast de boerderij "Het Blik" voor hem een gedenkteken werd geplaatst. Wij stonden hiervoor 16 m2 af.

